

Passie voor dieren leidt tot virtuele dierentuin:

'Omgaan met dieren doe je vanuit je hart en met verstand'

Hét NieuwsBlad (Tilburg e.o.) juni 2013

Tilburg heeft eigenlijk geen dierentuin meer in de traditionele betekenis. In 1973 sloot het complex aan de Bredaseweg haar deuren en sindsdien is de Midden Brabander aangewezen op Burgers Zoo, Antwerpen, Rotterdam en dergelijke. Hierbij laten we Safaripark Beekse Bergen even buiten beschouwing omdat dit uniek in zijn soort en eigenlijk meer dan een dierentuin is en de Oliemeulen idem dito (wat ook leuk is natuurlijk) omdat het kleinschaliger en gericht is.

Leuk is het dan om te constateren wanneer een ex-Tilburgse een soort digitale dierentuin heeft opgezet; een moderne variant dus: www.dierenmuseum.nl.



Henny van Rij is van oorsprong Rotterdamse, maar heeft haar jeugd voor het grootste gedeelte in Tilburg (Noord) doorgebracht. Door haar werk en studie (Beleidsgerichte Milieukunde) is ze nu woonachtig in de randstad. Haar passie van dieren heeft ze ontleend aan reizen in o.a. Afrika waarbij ze bij voorkeur op zoek gaat naar dieren en deze fotografeert. De relatie tussen mens en dier heeft haar speciale aandacht...

Foto: Henny op één van haar 'dierenreizen' op de Falklands

Eigen initiatief

'Momenteel werk ik als beleidsmedewerker ethiek bij het Ministerie van Economische Zaken in Den Haag. De website heb ik in mijn vrije tijd vervaardigd en is een eigen initiatief', legt Henny uit. 'Zij komt voort uit mijn passie voor dieren en mijn 'drive' om de wereld een stukje beter te maken voor dieren. Ik vind het mooi dat we deze wereld delen met andere levende wezens (de wereld zou zonder dieren toch veel saaier zijn) en dat we een relatie met andere dieren kunnen hebben. Die relatie verschilt echter van mens tot mens, van land tot land en van cultuur tot cultuur. Ik ben steeds weer verbaasd over hoe we met dieren omgaan: aan de ene kant heel liefdevol en andere kant heel instrumenteel en soms ook wreed. Bij mij leidde dat al vroeg tot interesse in de vraag wat een goede omgang met dieren is. Een vraag die mij nog steeds bezig houdt, want ik heb nog steeds niet overal een antwoord op.'

Dieren zijn overal om ons heen: in de natuur, op ons bord, in onze huizen, in reclame, in de kunst, etc. Het is zo vanzelfsprekend dat we er nauwelijks meer bij stil staan, maar het is een proces dat zich in jaren heeft ontwikkeld. Henny is vooral geïnteresseerd in de relatie mens-dier en hoe die zich heeft ontwikkeld vanuit een cultuurhistorisch perspectief: 'Je ziet dat het denken over dieren en de kennis die we van dieren hebben bepalend zijn voor de manier waarop we met dieren omgaan. Waar we nu staan in onze relatie met dieren is het resultaat van een proces dat zich in jaren heeft ontwikkeld en dat nog steeds in ontwikkeling is. Kijk maar naar de huidige maatschappelijke discussies over dieren. Ik vind dat heel boeiend.'

De website belicht het dierenwezen vanuit een diversiteit aan aspecten: 'Er is en wordt veel geschreven over dieren vanuit diverse invalshoeken zoals biologie, ethiek, de praktijk en bijvoorbeeld kunst. Maar in mijn zoektocht naar informatie over de relatie mens-dier ben ik nog geen

boek/website tegengekomen waar deze informatie allemaal is gebundeld. Zo ontstond begin 2012 het idee om zelf al die informatie samen te brengen in een website. Omdat het een verzameling van kennis en informatie betreft, kwam ik op het idee van www.dierenmuseum.nl. Ik merkte ook dat meer mensen de relatie tussen mens en dier interessant vinden, maar er nog niet zo veel over weten. Dus ik hoop dat het voorziet in een behoefte. Tijdens het maken van de website heb ik overigens zelf ook veel bijgeleerd!

Henny vervolgt: 'Met de website hoop ik mensen te informeren en te verwonderen. Daarbij laat ik niet alleen zien hoe we nu in de praktijk met dieren omgaan – de mooie en minder mooie kanten – maar ook de symbolische betekenis die mensen aan dieren toekennen. Daarom is er op de website ook aandacht voor dieren in de kunst, literatuur, reclame, strips en muziek.

Door te laten zien hoe we met dieren de wereld delen wil ik bij mensen verwondering, maar ook vragen bij hen oproepen en hoop ik hen aan het nadenken te zetten over wat een goede omgang met dieren is...'

Breder beeld

'Mijn website legt de nadruk op de relatie mens-dier vanuit een cultuurhistorisch perspectief. Daarin verschilt het Dierenmuseum van andere musea over dieren. De meeste (natuur)musea leggen immers de nadruk op de biologische kant van dieren (soorten en gedrag van dieren). In mijn website komt naast de biologie (pagina De Dierenwereld), de ethiek (pagina Denken over dieren), de praktijk (pagina Omgang met dieren/Maatschappelijke discussies), de kunst (pagina Dieren in cultuur) en psychologie (pagina Dierenliefde) ter sprake. Daarmee ontstaat een breder beeld op de relatie mens-dier. Het betreft hier uitsluitend informatie en geen meningen. Ik wil mensen niet mijn mening opdringen en niet met het 'vingertje' wijzen. Wel hoop ik dat de informatie op mijn website mensen aan het denken zet zodat ze bewust keuzes maken én daarbij ook luisteren naar hun gevoel. Mijn persoonlijke credo luidt: "Omgaan met dieren doe je vanuit je hart en met verstand".'

Compleet

Er was volgens Henny nog geen website waar alle informatie over de relatie tussen mens en dier is te vinden: 'Mijn eigen verzameling aan boeken waar ik van geniet en waarvan ik zou willen dat meer mensen ze zouden lezen en mijn behoefte om kennis te delen en eens een boek te gaan schrijven waren de aanleiding tot dit initiatief. Een website heeft in potentie een groter bereik dan een boek en je kunt de informatieve telkens actualiseren. De reacties zijn positief, vandaar dat ik na de zomer ook lezingen in bijv. bibliotheken, musea of andersoortige plekken waar mensen bij elkaar komen, zoals verenigingen en netwerkplekken, wil gaan geven.'

Reacties

Enkele positieve reacties op de website van Henny van Rij waren:

- Mooie website, ziet er professioneel uit, interessant, goed initiatief, wat heb je veel informatie bij elkaar gebracht
- Waar kunnen wij het museum bezoeken? ☺ (helaas, het is alleen een virtueel museum)
- Docenten die aangeven hun studenten naar de website te zullen verwijzen
- Mensen die reageren: "Dat wist ik niet over de omgang met dieren, interessant."

Nieuwsgierig geworden? www.dierenmuseum.nl

[Gert-Jan van de Sanden]